

Det dröjde inte många dagar efter det att jag hade anlänt till Hongkong förrän jag mötte min första kulturkrock. Det var en varm och solig dag och jag befann mig på en kinesisk restaurang tillsammans med andra internationella studenter; luftfuktigheten var hög och värmen runt omkring var obeskrivlig. Förutom svårigheten att hantera chopsticken blev jag förvånad när vattnet som serverades visade sig vara varmt tevatten istället för kallt vatten.

Mitt namn är Anna Persson och jag studerar på grundlärarutbildningen åk 4-6 vid Högskolan Kristianstad. Redan vid studiernas början fanns det ett stort intresse hos mig



att genomföra en del av min utbildning utomlands. Därmed började jag i ett tidigt skede undersöka möjligheterna och en lämplig tidsperiod för detta. Efter att ha fått hjälp och råd från ett par nyckelpersoner från Högskolan visade det sig att termin fem, då jag läste engelska 15 hp och valbart ämne 15 hp, passade bäst. Att det just blev Hongkong har mycket att göra med att jag ville upptäcka det som för mig var nytt och mer annorlunda kulturmässigt, i förhållande till USA, som var ett annat alternativ. Under min utbytetermin i Hongkong läste jag två kurser i naturvetenskap samt en kurs i andraspråksinlärning och en i engelska som andraspråk i utlärningsssyfte; alla kurser som jag fick tillgodoräkna mig. Utöver dessa kurser läste jag en nybörjarkurs i kantonesiska, vilket var en stor utmaning. Ett hinder som jag kom att stöta på vid mina förberedelser var att mitt studentvisum i Hongkong endast gällde studier. Detta innebar att jag inte kunde genomföra mina två VFU- perioder (engelska respektive NO- teknik) under tiden då jag befann mig i Hongkong; istället gjordes den resterande delen av VFU: n efter det att jag hade kommit hem.

Hongkong är en gammal brittisk koloni och blev så sent som 1997 en egen administrativ region i Kina. Staden är idag Asiens metropol där västerländsk och asiatisk kultur möts, men också en getaway, med dess perfekta läge till övriga Asiens länder. Hongkong är en helt magisk stad och även om den anses vara Asiens New York finns det mer att upptäcka än bara shopping. Känner man sig trött på att befinna sig inne i stadskärnan med alla enorma shopping center kan man med båt eller färja bege sig ut till någon av alla de öar som omger staden eller söker man efter en mer avslappnad atmosfär, kan man snöra på sig sina joggingskor och upptäcka de fantastiska vandringsleder som finns över hela Hongkong. Vädret gör det också möjligt att besöka någon av alla de stränder som Hongkong har att erbjuda; man får dock räkna med lite transporttid. Utöver detta kan man gå på Bruce Lee Museum, Disney Land, se pandor på Ocean Park, sjunga karaoke och mycket mer men framförallt får man chansen att smaka på Asiens vida utbud och fantastiska matkultur med springroles, dim sum och sweet and sour chicken, bara för att nämna ett fåtal.

Det var en fantastisk grön natur med bergskedjor som omgav Hongkong Institute of Education, universitetsområdet i regionen New Territories. Lägenheten som jag bodde i delade jag med sju tjejer från Hongkong; den var relativt rymlig och med en underbar terrass med utsikt över campusområdet. Dock var mitt eget rum mindre än vad jag hade förväntat mig. Beträffande studierna fanns en strukturell skillnad. Alla kurser lästes parallellt under hela terminen och kunde börja allt från tidig morgon till sent in på kvällen. Utöver tillmötesgående lärare och intressanta lärorika studier fanns en annan positiv aspekt, nämligen det fantastiska biblioteket och den breda tillgången på litteratur som erbjöds. Universitetet hade ett stort utbud av idrottsaktiviteter, träningshallar och klubbtag som studenterna fick tillgång till. Handboll, rugby, fotboll, basket, squash, simning, gymnastik, löpning är några att nämna. Jag var med i tennis team och fick på höstkanten, när universitetsmatcherna startade, representera universitetet genom att spela första singel, vilket förblir en rolig merit att ha i framtiden.



Avslutningsvis har min utbytetermin och asiatiska äventyr gett mig fantastiska minnen för livet. Mängden av möten med nya människor från olika delar av hela världen och kulturer har resulterat i personlig utveckling samt breddat mina kunskaper, vilket jag kan få användning av i framtiden. Dessutom har det framförallt varit en stor källa till inspiration. Med dessa ord sagda vill jag till sist rekommendera andra studenter som är nyfikna och har ett intresse av att studera utomlands att ta möjligheten att studera utomlands, tveka inte, gör det!